

### **Langs bange wangen**

‘Ik wil dat je meer afstand neemt.’ Peter haalde begripvol zijn rechterwijsvinger uit haar linkerneusgat. Als je lang samen bent ontstaan er rare gewoontes. Het had ook met zich meegebracht dat Ine niet meer wilde. Alles met zijn tweeën doen, het brak haar op. Ja, ze had er zelf op aangestuurd. Dat wist ze wel. Maar toch. Los, wilde ze. ‘Nee, echt. Ik wil het niet meer zo. Het is beter als we uit elkaar gaan.’ Hier begreep Peter minder van. Hij vroeg zich af wat hij gemist had en keek - maar zag niets. Nou, daar kwamen ze hoor.